

# HALLUNDAKYRKANS FÖRSAMLING

Ansluten till Svenska Missionskyrkan

## HALLUNDAKYRKANS UNGDOM - HKU

*adress* Se Hallundakyrkan  
*plusgiro* 32 74 07 - 3  
*ordförande* Henrik Hemrin  
tel 08 - 531 790 46  
*kassör* Lars Gunnar Hjerne  
tel 08 - 531 707 15

## FÖRSAMLINGEN

*adress* Hallunda Torg  
145 68 Norsborg  
*tel* 08 - 531 708 55  
*e-post* hallundakyrkan@telia.com  
*webb* www.hallundakyrkan.se  
*bankgiro* 192-2889  
*plusgiro* 87 51 19 - 0  
*pastor* Carin Hemmati  
tel 08 - 58 24 64 47 (hem)  
*pastor* Samuel Nweze  
tel 076 26 02 387 (mob)  
*ordförande* Bengt Olof Sennerö  
tel 08 - 531 707 10  
*kassör* Inger Lund  
tel 0707 - 59 13 13



## Programblad för HALLUNDAKYRKANS FÖRSAMLING

december 2010 - mars 2011

Hälsning från styrelsen / Message from the board

*God Jul  
och  
Gott Nytt År*

*Merry Christmas  
and  
a Happy New Year*

Thanks to the Lord for an exciting year in our church  
Vi tackar Gud för ett spännande år i vår församling

Please remember the annual meeting after service Sunday, February 6  
Kom ihåg årsmötet efter gudstjänsten den 6 februari



*Gudstjänst i den engelsktalande församlingen den 24 okt med Womens Fellowship  
Worship in October 24 with the Womens Fellowship*

## IMMANUEL – GUD MED OSS

*Att Gud blir människa i det lilla Jesusbarnet är inte lätt att förstå. Det är ett mysterium.*

*Jag brukar tänka: jag fattar det inte, men jag är tacksam för att jag får tro det och ta det till mej ändå. Det finns inget mänskligt som är okänt för Gud.*

När jag ser tillbaka på 2010 kan jag inte annat säga än att; Gud har varit med oss! Det är inte samma sak som att allt är enkelt och utan prövningar. Vi har fått möta många utmaningar under året, både som enskilda och församling. Men mitt i allt är vi förvissade om att Gud är med, leder och ger oss kraft.

Vi kan räkna upp mycket som vi är tacksamma över. Det är mycket glädje och tröst i de Bibeltexter vi läser under advents- och jultiden.

Från profeten Sakarja 9 läser vi:  
”Se, din konung kommer till dig”.

Från Uppenbarelseboken 3:  
”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom....”

Från Uppenbarelseboken 5  
”Gråt inte. Se, han har segrat....”  
Jesaja 35: ”Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här....”



Filipperbrevet: ”Herren är nära. Gör er inga bekymmer....”

Psalm 145: ”Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.”

1 Timotheosbrevet 3: ”Erkänt stor är vår religions hemlighet: Han uppenbarades som jordisk varelse....”

Ja, Gud blev människa. Jag fattar det inte, men tack ändå! Det är den största gåvan. Alla julklappar i världen kan inte ens komma i närheten. Gud själv kommer till dej. Gud kommer till oss i församlingen. Låt oss inför det nya året, 2011, fatta mod, inte vara rädda eller bekymrade, för Gud är med oss!

**”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”**

*Here is a presentation of the trainees:*

**Sompong Japoo** is born 14 January 1989 and likes singing, music and sports. He has been a leader of different groups, but cannot speak so much English.

His thoughts about his stay in Sweden: learn more English and even Swedish, to learn about the Swedish culture, see the known locations, visit the Karens living in Sweden and various churches.

He wants to teach us songs, talk about the Thai and Karen cultures and tell about his congregations organization.

We have now a ”welcoming team” which is going to plan their stay with us and have regular contacts with the trainees during their time here. The following persons are included in the team: Samuel Nweze, Victor Okoro, Olof Lindström, Anita Hedlund, Henrik Hemrin and Carin Hemmati. We will consequently provide more Info. but if you have any questions or ideas please, do, contact anyone in the team.

*Let us pray for Sompong and Kitti, their journey here and that God leads us in our welcome.*

---

### **EQU MENIA-TRAINEES EVEN IN PALESTINE**

**When trainees from abroad, come to Sweden, equ menia at the same time takes trainees from other countries.**

By accident two of them happen to be in Palestine. They stay at the SIRA School in Bethlehem, where Beo Sennero from Hallunda Church works as manager in November and December this year. They are Karin Jalkenäs from Falun and Linnea Jacobsson from Centrum Church in Tumba.

THAILAND ➡ SWEDEN ➡ PALESTINE



## OUR TRAINEES FROM THAILAND WILL BE HERE SOON!

During the spring we have the great honour and pleasure to be the host congregation for, two young men belonging to the ethnic group of the Karen. The program is arranged by Equmenia, during which time is also receiving trainees from Congo and El Salvador.

On Tuesday January 18th they will arrive to Sweden and Friday 15 July, they will be returning home. During this period, they will visit different congregations especially those where they have Karen members and or those that have contacts with the Baptist congregations in Thailand and Burma.

The Karen are the second largest ethnic group in the world whom do not have their own country. There are approximately 400 000 Karens living in Thailand while in Burma there are approximately 7 million. The Karens living in Sweden are mostly from Burma and have ties to the Baptist congregations.

The purpose of this Internship program is to provide the opportunity for young Christians to travel to different countries and learn how

the different churches and congregations function. It is important and educational to build relationships with people and congregations from different countries.

Equmenia, which is inviting young people to come to Sweden, needs the help of local congregations to provide a home base during their stay. This opportunity offers, both us and the trainees, an exciting exchange of being a Christian in the world today. From both sides, we listen and learn.

For us in Hallunda means extra manpower during the spring. These young men want to help in different ways in the congregation's life and work, particularly with children and youth groups.

Economically we should, through Equmenia and SIDA, get compensation to cover accommodation and food including some pocket money for our trainees.

**equmenia**  
MKU • SBUF • SMU

## FROM DARKNESS TO LIGHT

### A CHRISTMAS AND NEW YEAR MESSAGE FROM PASTOR SAM

Friends and brethren in Christ,  
The motto of my Alma Mata; Colliery Comprehensive Secondary School in Ngwo, Nigeria is:  
“*De profundis ad lucem*” which is a Latin expression meaning  
“*Out of the depths to light*”  
or put more simply,  
“*From darkness to light*”.

I am pretty sure that each one of us, except you are living in a different Sweden, understands in very experiential terms what real quality darkness looks like given the dark and cold season we are experiencing. This is one season that is not any visitor's friend. It probably isn't your best friend either. For now, darkness holds sway. But thank God, the final word doesn't belong to it! How do I know that?

Now turn with me to Apostle Paul's words in his second epistle to our Corinthian brothers and sisters chapter 1 and verse 6.

At a time when they felt the palpable presence of darkness just like we are experiencing now, he thundered the following encouraging and hopeful words to them,



For God, who said, “*Let light shine out of darkness,*” made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ”.

Did you read those words with me? If you did, then the darkness of winter must now give way to the light of the knowledge of God's glory! This light is refracted to us in the face of Jesus Christ, the one for whose sake the whole world stands in thunderous ovation on a season such as this; the one who came in human flesh, born like no other child was; in a place such as no other baby was dropped and under circumstances in which no other baby was ushered into the world!

But that's not even the final word! This light has very many other implications for you, child of God!

The birth of Jesus Christ is God's special gift to you and me. It is God's love reaching out to us in tangible and powerful ways. It is our deliverance from sin and our restoration to the image of the one who made us in his likeness!

Do you know that Jesus was born as Scripture in Matthew 1:21 says, to ... "save his people from their sins"!

That message mustn't be lost amidst the maze of the season's commercial insanity. What that means is that if you collect all the 'julklaps' and share all the joys and accouterments that this season affords but you continue in your sin, then you've missed out on the real reason for the season!

I very honestly do not desire for you to do that. My desire for you all is that you bring yourself to the altar of cleansing so that the light of the gospel of Christ may illuminate your hearts, dispelling every trace of darkness and evil and lighting you up so that you may shine your light for Jesus even as we prepare to transit into the second decade of the 21st Century AD!

Having said that, let me use this opportunity to really thank you all faithful members of our church for your hard work, dedication and

unparalleled commitment to the ministry of our church through the year!

You've all done awesomely well and the Lord will bless you real good! To our able Executive Committee and the various arms of our congregation I say a thunderous "thank you"!

Your rewards will never end! I hope the coming year will draw out even better things from you all! Please prepare to be part of our week-long prayer and fasting in early January so that we can all kick off on a sound footing under God!

**A very Merry Christmas and a hope-filled New Year to you all!  
I love you!**



*The Christmas Crib in Peace Center,  
close to the Nativity Church  
in Bethlehem*

Ekonomiskt ser det ut så att genom eumenia och Sida får vi pengar som ska täcka boende och mat. Praktikanterna får därigenom också fickpengar som ska täcka diverse småutgifter.

Här följer en presentation av praktikanterna:

**Sompong Japoo** är född 14 januari 1989 och gillar sång, musik och idrott. Han har varit ledare i olika grupper, men kan inte så mycket engelska.

Tankar om sin Sverigevistelse:

Vill lära sej mer engelska och även svenska, lära sej om svensk kultur, se kända platser, besöka karener i Sverige och olika kyrkor. Han vill lära ut sånger och Thai- och karenkulturen samt berätta om sin församling och organisation.

**Kitti Kathu** är född 29 mars 1982 och har studerat på universitet samt arbetat inom en organisation som stödjer barn och föräldrar som på olika sätt har det svårt i samhället. Han är också söndagsskolledare i sin hemförsamling.

Tankar om sin Sverigevistelse:

Vill lära sej mer kring ledarskap främst i barngrupper men också hur man kan utveckla ungdomsarbetet i samarbete mellan olika församlingar. Han vill träffa karener i Sverige och dela med sej av sin kultur till oss.

**I församlingen finns nu ett "Bärlag" som kommer att planera vistelsen hos oss och ha en regelbunden kontakt med praktikanterna under sin tid här. Följande personer finns med i gruppen:**

---

## **EUMENIA-PRAKTIKANTER OCKSÅ I PALESTINA**

Samtidigt som det kommer praktikanter från andra länder till Sverige, sänder också eumenia ut svenska praktikanter till andra länder.

Av en händelse är två av dem just detta år Palestina. De är på SIRA-skolan i Betlehem där Beo Sennerö från Hallundakyrkan arbetar som platschef under november decemer i år.

Det är Karin Jalkenäs från Falun och  
Linnea Jacobsson från Tumba Missionsförsamling.

THAILAND ➡ SWEDEN ➡ PALESTINE

## SNART ÄR DE HÄR PRAKTIKANTERNA FRÅN THAILAND!

Under våren får vi den stora äran och glädjen att vara värd församling, för två unga män som hör till folkgruppen Karener. Det är equmenia som arrangerar detta program och som under våren även tar emot praktikanter från Kongo och El Salvador.

Tisdagen den 18 januari anländer de till Sverige och fredagen den 15 juli blir det dags att resa hem igen.

Under denna period kommer de att besöka olika församlingar både i Stockholms-området och ute i landet. Framför allt församlingar där det finns karener eller där man har kontakt med Baptistförsamlingar i Thailand och Burma.

Karener är den näst största folkgruppen i världen som inte har ett eget land. I Thailand bor ca 400 000 karener medan det i Burma finns ca 7 miljoner. Av de karener som finns i Sverige kommer de allra flesta från Burma och har en förankring från en Baptistförsamling.

Syftet med detta Praktikantprogram

är att ge möjlighet för unga kristna att komma till ett annat land och lära sej hur det fungerar i olika kyrkor och församlingar. Det är viktigt och lärorikt att bygga relationer mellan människor och församlingar från olika läder.

Equmenia som erbjuder unga att komma till Sverige behöver hjälp av lokala församlingar som får fundera som ett hem under vistelsen.

Denna möjlighet ger både oss och praktikanterna ett spännande utbyte av att vara kristen i världen i dag. Från båda håll får vi lyssna och lära. För oss i Hallunda innebär det extra resurser under våren. Dessa unga män vill på olika sätt finnas med i församlingens liv och arbete, bl.a med barn och unga.

Rapport från  
**INTERNATIONELL  
KVÄLL FÖR  
PAKISTANS ÖVER-  
SVÄMMNINGS-  
OFFER**  
den 19 november 2010



Report from  
**INTERNATIONAL  
EVENING FOR  
THE FLOOD VICTIMS  
IN PAKISTAN**  
The 19th of November, 2010.

Ett stort tack till alla som ställde upp den kvällen. Vi fick in 8569 kr och pengarna skickas via ACT alliancen som samarbetar med Church of Pakistan.

ACT alliancen består av kyrkor och samfund i hela världen som samarbetar när det gäller att stödja och hjälpa människor som behöver hjälp på olika sätt.

Vi som arrangerade kvällen var Svenska kyrkan (Norra distriktet) i Botkyrka, Hallundakyrkan, Urdu-gruppen i Ljusets kyrka och Metodistförsamlingen.

Det var en kväll med mycket sång och musik. De som medverkade var Albys barn och ungdoms kör, The Happiness Club och Worship Team från Hallundakyrkan, barn och vuxna som sjöng och dansade från Urdu-gruppen i Ljusets kyrka och metodisterna i Hallundakyrkan.

Efteråt fick vi njuta av en underbar pakistansk måltid.

**Christina Karlsson**  
sekreterare för kommittén

First of all I want to thank you for participating this evening. The collection was 8569 kronor and the money will be channelled through the ACT alliance which will deliver it to Church of Pakistan.

The ACT alliance is churches around the world that work together and support each other's work in different countries.

The evening was arranged by the Swedish Church in the north district of Botkyrka, Hallundakyrkan, the Urdu group in Ljusets kyrka and the Methodist Church.

It was an evening with fantastic music from the various churches. Those who participated were Alby barn och ungdomskör, The Happiness Club, Worship Team from Hallundakyrkan, children and adults from the Urdu group in Ljusets kyrka who sang and danced for us and the Methodist in Hallundakyrkan.

We ate a Pakistan meal together after the Service.

**Christina Karlsson**  
Secretary for the committee

**equmenia**  
MKU • SBUF • SMU





## TILLSAMMANS GÖR VI MIRAKEL!

Från 1a advent till Trettonhelgen pågår  
Missionskyrkans insamling till våra  
systerkyrkor runt om i världen.

Det finns en insamlingsbössa i kyrkan där du kan  
lämna ditt bidrag eller skicka bidraget till  
pg: 90 08 24-4 "Annandagsinsamlingen"  
eller SMS:a "Mirakel" till 729 40  
så bidrar du med 50 kr.

Tack!



Vi kan göra skillnad!

## NYÅRSLÄGER länk2011 I VÄSTERÅS 28/12-1/1

Några från Tonårsgruppen  
åker iväg.  
Bed för dem och lägret.

Arrangör:



## BIBELDAG PÅ SVENSKA

Lördag 12 mars  
kl. 15- 18

Mer information  
kommer senare



## FÖLJ PROCESSEN TILL ETT NYTT KYRKOSAMFUND

[www.gemensamframtid.se](http://www.gemensamframtid.se)



Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan söker en gemensam framtid och vill därför bilda ett nytt kyrkosamfund. I juni 2011 ska de tre kyrkosamfundet fatta beslutet om bildandet på sina respektive årskonferenser. Processen kallas Gemensam Framtid och tills vidare kallar vi den nya kyrkan för GF-kyrkan.

I veckan skickas ett nyhetsbrev från Gemensam Framtid till alla församlingar och det är verkligen många spännande frågor som alla bjuds in att fundera kring! Innehållet i brevet finns också på hemsidan med möjlighet för diskussion:

- \* Styrelsen presenterar fem förslag på namn för den nya kyrkan.
- \* Den strategiska plattformen har reviderats.
- \* Läs en översiktlig genomgång av remissvaren
- \* Läs om hur du kan nominera någon till GF-kyrkans styrelse
- \* Läs kallelsen till bildarmötet för den nya gemensamma kyrkan

**SVEN UR EN** församling

**EN-församlingsgruppen träffas nästa gång 19 januari.**

I gruppen finns följande personer:

Från Metodistförsamlingen:

Joseph Sadiq, Oliver Asaph och pastor Patras Slukhen.

Från engelskspråkiga:

Salome Osei-Mensa, David Osei och pastor Samuel Nweze.

Från svenskspråkiga:

Elisabet Abdo, Lars-Gunnar Hjerne och pastor Carin Hemmati.

*Låt oss be för denna process och be för varandra!*

## DETTA HÄNDER I WEEKLY ACTIVITIES IN HALLUNDAKYRKAN

### SÖNDAG

10.00 Gudstjänst på svenska  
12.30 Gudstjänst och söndagsskola på engelska

### TISDAG

18.00 Bönesamling på engelska  
18.00 Barnsånggrupp 4-10 år

### ONSDAG

"omsorgsgrupper" på engelska

### TORSDAG

10.00-12.00  
Café Ljuspunkten  
18.00 Engelsk sång-och musikövning

### FREDAG / FRIDAY

19.00 Tonår startar för våren 21 januari

### LÖRDAG

18.00 Bön och lovsång på engelska (sista lördagen varje månad) (ingen bön och lovsång på julafton)

### MER INFORMATION

Carin Hemmati

### SUNDAY

10.00 Worship in Swedish  
12.30 Worship and Sunday school in English

### TUESDAY

18.00 Prayer Meeting & Bible Study  
18.00 The Happiness Club Ages 4 - 10

### WEDNESDAY

Home Group Fellowship

### TUESDAY

10.00-12.00  
Coffee Room - "The Bright Spot"  
18.00 Music Rehearsal

### 19.00 Young Adults

Restart 21st of January

### SATURDAY

18.00 The Living Spring Revival Evening Service in English (Last Saturday every month) (no Living Spring December 24)

### MORE INFORMATION

Samuel E Nweze

tel. 08 531 708 55  
hallundakyrkan @telia.com  
www.hallundakyrkan.se

## VÄLKOMMEN MARCELA PRAKTIKANT I HALLUNDAKYRKAN

Jag heter Marcela Moraga, och började som praktikant i Hallundakyrkan den 13 december med inriktning mot diakoni. Jag kommer ursprungligen från Chile, men har bott i Sverige i över 20 år.

Mitt mål med praktiken är att utbilda mig till diakon för att kunna vara med och utveckla kyrkan.

Under praktiken kommer jag att starta upp en grupp i kyrkan för spansktalande så att vi kan dela med oss av våra erfarenheter och umgås

så att alla kan känna sig välkomna här.

Jag kommer även att göra olika typer av studiebesök, och jag tar gärna emot förslag på ställen jag kan besöka som kan vara till nytta för mig i mitt arbete.

Kontakta mig gärna i kyrkan om ni vet något bra studiebesök, eller är intresserad av den spankstalande gruppen. Det går även bra att maila mig marcela.m@live.se eller via kyrkans telefon.

## DET HÄNDER UNDER JULHELGEN



## IT HAPPENS DURING CHRISTMAS FEAST

1

"Open Mic Night / Öppen scen"

Fredag/Friday December 10, 6 pm

2

Christmas Consert / Julkonsert

Fredag/Friday December 17, 6 pm

3

Centrum Festival  
of Carols and Songs /

Vi sjunger Julsånger i centrum  
Lördag/Saturday December 18,  
12.00-14.00

4

Julbord/ Christmas Party

Onsdag/Wednesday

December 22. Kl. 17.00 / 5 pm

Ingen kostnad, dock frivillig gåva till våra systerkyrkor i världen.

5

New Years Eve

"Rejoice 2011"/ Nyårsafton  
Praise/Prayer Unchained

# GUDSTJÄNSTER OCH MÖTEN I WORSHIPS AND MEETINGS IN

# HALLUNDAKYRKAN

## DECEMBER

12 *Tredje advent / Third Sunday in Advent*

**10.00 Gudstjänst, CH**

“Låt Guds rike landa”

**12.30 Worship**

and Sunday School

Samuel Nweze

”Do you hear What I hear?”

The Great Annunciation.

Womens Fellowship Meeting

after Service

19 *Fjärde advent / Fourth Sunday in Advent*

**10.00 Nattvardsgudstjänst**

L-G Hjerne “Herrens moder”

**12.30 Worship and**

Sunday School

Arthur Andambi

“Do you hear What I hear?”

The Manger and the Mansion.

24 *Julafton/Christmas Eve*

**11.00 Julspel**

med och för alla åldrar.

Insamling till De Glömda

Barnen, via Hela Människan.

**23.30 Julnattsgudstjänst**

Carin Hemmati

26 *Annandag Jul*

*The Day after Christmas Day*

**10.00 Gudstjänst**

med insamling till våra

systerkyrkor.

”Tillsammans gör vi mirakel”

**12.30 Christmas Worship**

**Celebration**

and Sunday School

Samuel Nweze

“Do you hear What I hear?”

The Voices of Worship

## JANUARI

2 *Söndag/Sunday*

**10.00 Nattvardsgudstjänst**

Carin Hemmati

”Herren skall bevara dej”

**12.30 Special New Year**

**Thanksgiving Service**

and Sunday School

Samuel Nweze

”Decision Moments: The

Rock and the sand gospel.”

9 *Söndag/Sunday*

**10.00 Gudstjänst**

**12.30 Worship**

and Sunday School

Carin Hemmati

”Decision Moments: As for  
me and my house.”

16 *Söndag/Sunday*

**10.00 Gudstjänst**

Carin Hemmati

“Kom, alla ni som törstar”

Samtal kring EN-församlings-

processen efter gudstjänsten

**12.30 Worship**

and Sunday School

Sam Nweze

”Decision Moments:

Prosperity ”Made in Me”

23 *Söndag/Sunday*

**10.00 Gudstjänst,**

**12.30 Worship**

and Sunday School

Kingsley Kejuo

”Decision Moments:

”Touched Twice”

30 *Söndag/Sunday*

**10.00 Nattvardsgudstjänst**

Carin Hemmati

”Jesus sa: Var inte rädda”

**12.30 Worship**

and Sunday School

Sam Nweze

”A Matter of belief:

Reaching for the Ancient

Land mark”.

## FEBRUARI

6 *Söndag/Sunday*

**11.00 Gemensam gtj**

**med Årsmöte/**

**Combined Service**

**and Annual Meeting**

13 *Söndag/Sunday*

**10.00 Gudstjänst**

Carin Hemmati

“ Gud verkar nu”

**12.30 Worship**

and Sunday School

Samuel Nweze

20 *Söndag/Sunday*

**10.00 Gudstjänst,**

**12.30 Worship**

and Sunday School

Samuel Nweze

27 *Söndag/Sunday*

**10.00 Nattvardsgudstjänst**

Carin Hemmati

”Herrens ord är att lita på”

**12.30 Worship**

and Sunday School

Samuel Nweze

## MARS

2 *Fastlagssöndag/Sunday*

**10.00 Gudstjänst**

**12.30 Worship**

and Sunday School

Samuel Nweze

13 *Söndag/Sunday*

**10.00 Gudstjänst**

Carin Hemmati

Bön och insamling till förmån  
för Teologiska Högskolan.

**12.30 Worship**

and Sunday School

Samuel Nweze